

Endnu en fantastisk rejse til Indien!



(Søndagsskolehus) mv. i stammeområdet i Krosuru, arbejdet ved kirken osv. Efter sigende skulle det gå i orden med at få kontanter fra 1. april. Ved mange pengeautomater i en storby som Guntur er der opsat

Mangel på kontanter

Situationen i Indien er præget af, at der har været pengeombytning, som ikke har været vel forberedt. Der er ikke trykt nok pengesedler og de fleste indere bruger kun kontanter. Det er vanskeligt for organisationer at hæve penge i banken og tilsvarende for arbejdsgivere. De skal i stedet kun bruge check som betaling, men meget få personer vil modtage checks.

Dette har medført forsinkelse vedr. bygning af den nye shelter

skilte hvor der står: "Ingen penge i automaten!"

Benarji og jeg havde derfor aftalt at jeg skulle medbringe kontanter (Dollars) til betaling af udgifter i forbindelse med seminarer og møder og til udgivelse af tekstbog. Jeg fik fra min bank 4500 dollars, som jeg tog med mig til Indien.



Bilen skulle lige fixes inden vi kunne køre.



Fik en hjertelig velkomst til børnehjemmet. Fik drysset en masse blomster på hovedet.

Ophold på børnehjemmet

Rejsen til Hyderabad via Billund, London forløb planmæssigt. I Hyderabad lufthavn fik jeg lidt ventetid for Benarji, John, Lalita og Elija var forsinket på grund af problemer med bilen.

Det har været dejligt igen at bo på børnehjemmet og være sammen med børnene og de ansatte og de ulønnede medarbejdere på børnehjemmet. Børnene har det godt og trives på børnehjemmet. På børnehjemmet er en af de praktiske medarbejdere stoppet pga. af helbredsproblemer (Ruthamma Ganupalli).

I stedet er en tidligere ansat Mary blevet ansat igen. Hun er en rigtig god medarbejder. Den ene af de tre stillinger er oprettet med hensyn til de ældre enker fra landsbyen som kommer og spiser og holder andagt hver dag. Denne stilling aflønnes af en person i USA.

I forbindelse med mit besøg blev der bl.a. afholdt bestyrelsesmøde i CSCM. Vi havde igen et godt bestyrelsesmøde, hvor der blev drøftet forskellige tanker og idéer mht. hvordan CSCMs arbejde med årene kan blive selvfinansieret.

Præsteseminar

Ved præsteseminaret var mit emne denne gang børn og altergang. Børnealtergang praktiseres ikke i den lutherske kirke her i Indien. Her er holdningen, at man skal være konfirmeret inden man kan modtage nadveren. Der blev lyttet meget opmærksomt. I min undervisning var jeg omkring, hvad konfirmationen oprindeligt var og dens oprindelse og hvordan aldersgrænsen har ændret sig op igennem historien. Også omkring hvad nadveren er og giver og hvad det vil sige som Paulus skriver, at prøve sig selv og hvem dette var rettet imod. Hvem der deltog i det jødiske påskemåltid – og nadveren som blev indstiftet netop i forbindelse med påskemåltidet.

Dåben som indgangen i den kristne menighed. Er en døbt fuldgyltig medlem af menigheden eller ikke? Vi havde en meget spændende samtale herefter også om dåbens nytte og betydning samt oplæringens nødvendighed.

Forældreseminarer

Denne gang er der blevet afholdt flere forældreseminarer fordi flere steder havde ønsket dette. Seminarerne blev denne gang afholdt i afsidesliggende landsbyer og det betød lang transporttid og nogle gange på meget dårlige veje. Mange kom til disse møder og hvert sted skulle vi spise hos præstefamilien.

Spændende med disse møder hvor også betydningen af den kristne oplæring i hjemmene blev understreget. Også, at kristen oplæring og opdragelsens fundament er kærligheden til barnet som den person det er, fordi ethvert barn er skabt og elsket af Gud. Vi var også omkring vigtigheden af at se sit barn og med kvalitetstid sammen med barnet hver dag.

Lørdag 04.02. Lutheran Children Home, LCH. (Besøg af en tidligere ansat på delstats regeringskontoret som bor i Hyderabad og er ven med Benarji. Han har også været meget engageret i søndagsskolearbejdet.



Søndag den 05.02 Gudstjeneste i Gudipadu med altergang. Der er i menigheden altergang en gang om måneden. Fra KH (Kristelig Handicap forening) bragte jeg en taske med sportstøj med til CSCM i Indien. Det vakte stor glæde.



Tirsdag den 07.02 Bestyrelsesmøde i CSCM. Aften: Forældreseminar i Gudipadu.



Onsdag den 08.02. Møde med ansatte i CSCM,
Fra bestyrelsen deltog også kasserer, vicepræsident og
præsident for CSCM.

Aften: Forældreseminar i Peda Kondura.



Torsdag den 09.02. Præsteseminar på LCH.

Aften: Forældreseminar i Kondura.



Fredag den 10.02 Møde og bønne-møde med ældre enker.

Aften: Ananthavaram forældre seminar.



Lørdag den 11.02. Børneprogram for alle børn i Gudipadu, hvor jeg også gav John en opgave.
Her er også Gospel-kids brugt. Lørdag aften: Forældreseminar i Papa Palem.



Søndag den 12.02. Gudstjeneste Gudipadu og søndagsskole i stammeområdet i Krosur.
Her vil blive bygget en ny shelter, når det økonomiske system igen virker i Indien.



Mandag den 13.02. Gurazala gudstjeneste med fejring af fødselsdag (Præstens søn blev 5 år.)



Tirsdag den 14.02. Tallur forældreseminar.



Onsdag den 15.02. Møde med søndagsskolekonsulent og forældreseminar i Yeleswarpura (udendørs møde)



Torsdag den 16.02. Konadmody, forældreseminar.



Fredag den 17.02. Chamarti forældreseminar (Udendørs møde- Den lokale præst byder velkommen og indleder med bøn. Vi besøgte ved forældre seminarer mange fattige områder/landsbyer.



Lørdag den 18.02. Bellemkonda forældreseminar. Man elsker farver og glimmer i kirkerne. Efter seminar altid spising og samvær med præstefamilien.



Søndag den 19.02. Gudstjeneste i Gudipadu. Der skal altid prædikes over dagens tekst. Besøg hos familie i Gudipadu, byggelederen af LCH.



Mandag den 20.02. Baptla besøg hos John Richards kommende brud og svigerfamilie. Om aftenen til Pedapalem forældreseminar, som altid slttes med bøn og velsignelse



Tirsdag den 21.02. Munagoda, forældreseminar. Det var ikke usædvanligt, at vi kørte 1-2 timer til forældreseminar og ofte kom tilbage til LCH ved 01.-02. tiden om natten.



Onsdag den 22.02. Forældreseminar i Ginjupalli. Her havde de fået lavet et lærred til projektor og alt var gjort klar, men så virkede hverken projektoren eller PC! Det er hvad der sker!



Torsdag den 23.02. Forældreseminar i Challagarika.



Freitag den 24.02. Forældreseminar Madipadu. (Sidste by ved grænsen mellem staten Andhra Pradesh og staten Telangana).



Forældreseminarer har vist sig at være en rigtig god indgang til mange familier og mulighed for at understrege hjemmets vigtige funktion også når gælder kristen oplæring - og søndagsskolen som en vigtig medspiller.

Lørdag den 25. 02. Søndagsskolelederseminar. (Præster som skal være søndagsskole-ambassadører og tale søndagsskolens sag og undervise ledere i deres respektive sogne.



Lørdag den 25.02. aften forældreseminar i Tallacheruvu, hvor der var en hjertelig velkomst.



Søndag den 26.02. Minde sammenkomst hos familie, som havde mistet en søn, som boede i en anden by og som var blevet begravet i Gudipadu. Normalt bliver man begravet enten samme dag eller dagen efter.



Søndag den 26.02. Gudstjeneste i Gudipadu. At holde Gudstjeneste og seminarer og møder i Indien er en særlig oplevelse. Altid er der mulighed for forbøn efter gudstjeneste eller seminarer/ møder. Og mange kommer og ønsker forbøn.

Inden gudstjenesten/ seminar/møde begynder, er der sang som går via højtalere ud i byen og ofte blive hele gudstjenesten eller seminaret sendt via højtalere ud i byen. At kalde sammen til gudstjeneste via sang er i stedet for klokkeringning. På samme måde kaldes der også sammen til søndagsskole.



En oplevelse er det også at gå tur i landsbyen og møde mennesker, som er meget gæstfrie

Jeg bliver ofte inviteret indenfor hos familier og tilbudt noget at spise eller drikke.

Levevilkårene er meget forskellige fra vores. Og jeg har været i landsbyer og besøgt mennesker, som var meget fattige. Også har jeg besøgt fattige hjem, hvor der var et familiemedlem, som var alvorligt syg og hvor der blev ønsket forbøn. Jeg har mødt mange mennesker, som har en gudsfrygt og en tillid til Gud. Her kan vi måske lære noget fra vore kristne brødre og søstre i Indien.



Senere søndag aften var der et års mindesamvær med spisning til minde om en ældre kristen kvinde. Mindesamværet blev afholdt af enkemanden på et årssdagen og på samme tidspunkt, som hun var død. Jeg fik til opgave at tale ved mindesamværet.

Mandag den 27. 02. havde jeg møde med

Benarji og så var det ellers pakketag. Mandag aften blev der holdt en sammenkomst på børnehjemmet, hvor også menighedens ældste var med. Det var helt vemodigt at skulle sige farvel. Vort samvær sluttede med bøn og velsignelsen.



Herefter gik turen til lufthavnen i Hyderabad, hvor jeg skulle med fly om morgenen til London og herfra til Billund.



Jeg blev fulgt til lufthavnen af pastor Benarji, pastor Premkumar (som havde været tolk under mit besøg) samt vicepræsidenten for CSCM, pastor Nirranjan.

Jeg rejste hjem fyldt af mange indtryk og en taknemlighed overfor DFS, som gjorde denne rejse mulig.

Bjarne Gertz Olsen