

## Fotorapport fra rejse til Indien 13. oktober -1. november 2016.



12. okt. er der pakket til afgang til Indien. Kufferter er bl.a. fyldt med flonelografmateriale, brugte mobiltelefoner, forskelligt søndagsskolematerie, legesager til børnene på børnehjemmet og en lille smule tøj og andet som jeg har fået, som skal med til børnene. Det var ikke meget tøj, jeg havde med. Jeg har nemlig en taske med mit tøj m.m stående på børnehjemmet i Indien. Jeg skulle rejse med British Airways hvilket betød, at jeg kunne have 2 kufferter a 23 kg samt 2 x håndbagage med vægt op til 23 kg hver. Dette sidste udnyttede jeg dog ikke helt.

Inden jeg var kommet så langt at have det hele pakket, var der en del forberedelse. Ansøgning om visum hvor der kræves at vedlagt pasfoto ikke er over 5 måneder gammel. Samt udfyldelse på engelsk af visumansøgning elektronisk og hvor der er mange spørgsmål som skal besvares. Bl.a. hvilke lande man har været i inden for de sidste 10 år? Forældres navne og fødested, ægtefælles navn og fødested, uddannelse, stilling, arbejdsgiver med angivelse af navn, adresse og tlf. Hvad formålet er med rejsen til Indien og hvor man skal være. Angivelse af navn, adresse og telefonnr. på person eller hotel i Indien. Oplysning om tidligere besøg i Indien. Oplysning om ens økonomi med udskrift fra bank for at sikre, at man kan klare sig selv i forbindelse med rejsen til Indien og i situationer der kan opstå. Indbydelse til Indien skal vedlægges. Endvidere kopi af flybillet og kvittering for overført beløb til betaling af visa, samt frankeret returkuvert som anbefalet post og pas. Det er vigtigt, at alt er i orden – ellers får man ikke visa. Til forberedelsen hører også opdatering vedr. vacciner og medicin, som min læge tager sig af. Han tjekker, at alt er ok. Da jeg kommer i tæt kontakt med folk i landområder, er der særlige vacciner jeg skal have. Men det var ok –så jeg kunne nøjes med malariatabletter og forskelligt andet f.eks. mod maveonde.

Herudover kommer så forberedelse til 4 gudstjenester, hvor jeg skulle forberede 4 forskellige prædikener. (Det skal være søndagens tekst). Dagsorden til møde med bestyrelsen for CSCM og dagsorden til møde med ansatte i CSCM. Desuden forberedelse til børneprogram, præsteseminar, søndagsskolelederseminar og forældreseminarer.

I god tid inden rejsen begyndte Benarji og jeg at drøfte programmet og dagens indhold. Jeg fik tilsendt det foreløbige program, som undervejs blev opdateret.

På et tidspunkt var hele vores stue fyldt med ting og sager og materialer, som jeg skulle have med til Indien. Jeg fik ikke plads til det hele, så noget må vente til næste gang.

**Torsdag morgen den 13. oktober** kørte vi til Billund, hvor jeg skulle rejse med BA til London Heathrow kl. 11:25 og videre fra Heathrow kl. 15:20 med ankomst til Hyderabad den 14. oktober kl. 05:15 (Der er 3½ times tidsforskel mellem DK og Indien i sommertid ellers 4½ time).

Ved ankomst til Hyderabad er der tjek vedr. visum m.m. inden man får lov til at gå ud til bagagen som



derefter er et tjek af. Der bliver ved ankomsten taget foto af en og der er papirer, som skal udfyldes.

I Hyderabad blev jeg modtaget af pastor Benarji og John Richard samt en ung mand fra Gudipadu. De havde kørt hele natten for at hente mig i Hyderabad.



Ankomst til børnehjemmet i Gudipadu: Efter 6 timers kørsel med et enkelt stop ankom vi til Gudipadu. Kl. ca. 14. Her var der velkomst ved de ansatte på børnehjemmet. Jeg bemærkede med det samme, hvor pænt rent der var overalt. Der var ikke noget som lå og flød nogen steder. Der var affaldsbeholder opstillet! Vi fik ris og kylling og derefter var det tid til, at jeg kunne indrette mig og få pakket ud i værelset på taget. Derefter var tid til at sove –og det var tiltrængt efter en lang rejse uden søvn.

Jeg vågnede nogle timer senere og da var børnene kommet fra skole og de råbte straks **"Hej Dad"** da de så mig. Dejligt at møde dem igen. Jeg var sammen med dem alle i noget tid, inden det var tid til at se lidt på næste dags program og så ellers se at få sovet ud.

### **Lørdag den 15. oktober: Præsteseminar på LCH.**

Nogle præster havde en lang transporttid og var forsinket, men vi besluttede at gå i gang. Jeg satte fokus på Johs. 8 om kvinden, som var grebet i ægteskabsbrud og hvor vi i denne tekst ser lovens 3 brug.

Den borgerlige lov, som tugtemester til Kristus og som vejleder og rettesnor for den kristne. Men hvor centrum er Kristus, som er den eneste, der har ret til at kaste den første sten. Jeg brugte en del tid på denne tekst, inden vi gik nærmere ind på forholdet mellem lov og evangelium.

Herefter fulgte oplæg om søndagsskolen og dens indhold og hvad præsten kan gøre for at fremme og støtte søndagsskolesagen.



### **Søndag den 16. oktober: Gudstjeneste i Gudipadu.**



Der altid meget sang i forbindelse med gudstjenesten. Menigheden kaldes sammen ikke ved kirkeklokker, men ved sang inden gudstjenesten, som sendes ud via højtalere til landsbyen. Hele gudstjenesten kan også følges i landsbyen via højtaleren  
Der er altergang en gang om måneden.  
Efter gudstjenesten er der altid flere som ønsker personlig forbøn.

**Søndag den 16. oktober: Søndagsskole på LCH for alle børn i Gudipadu.**



Kuglepenne (med fejltryk) fra Lohses forlag blev modtaget med stor glæde ved afslutningen på dagens søndagsskole.

**Mandag den 17. oktober:  
Formiddag på husbesøg og så på kirkebyggeriet.**



Ved alle tre husbesøg besøgte vi fattige enker, som led af grå stær og som ikke bare gratis kan blive opereret for dette. Når man selv har haft grå stær og er opereret på begge øjne, så ved man lidt om hvad det er. Så kan man ikke bare lukke øjnene, når man for et mindre beløb (500 INR) kan hjælpe disse til få et klart syn igen!

**Mandag den 17. oktober: formiddag og eftermiddag: Bestyrelsesmøde i CSCM.**



På bestyrelsesmødet blev der drøftet flere forskellige ting. Desværre var bestyrelsen ikke fuldtallig. Men vi havde et rigtig godt møde, hvor CSCMs arbejde blev gennemgået og drøftet. Det blev aftalt at mødes igen når jeg kommer til Indien næste gang.

Særlig orientering vedr. forhold i relation til IM og DFS vil blive meddelt i anden skrivelse.

Mandag aften havde jeg forældreseminar i Gudipadu.

**Tirsdag den 18: Fridag.**

**Onsdag den 19. oktober: Formiddag/eftermiddag: Møde med ansatte i CSCM.**



På mødet fik hver enkelt ansat bl.a. til opgave at lave en Swot analyse vedr. sin tjeneste – trivsel –vilkår m.m.

Derefter blev dette gennemgået. Dejligt at opleve den glæde de gav udtryk for over deres arbejde.

De ansatte er fra venstre på dette foto: Jyothi og Samuel Peter (lederpar LCH), Lalita og Duggi Benarji (ulønnet arbejdskraft på LCH – (Benarji ansat som koordinator for KH projekt), John Richard søndagsskolekonsulent,

Fru Rani leder af søndagsskole i stammeområdet, fru Pichama og fru Ruthamma og fru Santhoshama medhjælpere på LCH. Fraværende Swapne Vemavarapu, som er ansat i handicapprojektet.

Det var noget nyt med fælles medarbejdermøde og de blev aftalt, at det skal afholdes, hver gang jeg kommer til Indien.

**Onsdag den 19. oktober aften: Dodler: Forældreseminar.**



På vejen til Dodler så vi denne slange, som det lykkedes at køre over og derefter slå ihjel. Det var den eneste slange jeg så denne gang. Ellers har jeg hver gang set op til flere slanger.



Ved hvert forældreseminar indleder den lokale præst seminaret. Efter seminar og forbøn er der spisning hos det lokale præstepar. Så det blev gerne sent inden vi var tilbage på LCH.



**Torsdag den 20. oktober: Formiddag og eftermiddag: Lokale besøg samt diverse opgaver.**

**Torsdag den 20. oktober aften: Pedapalem forældreseminar, som var udendørs møde.**



Fredag den 21. oktober: udendørs prayermeeting/forældremøde i Gudipadu.



Lørdag den 22. oktober: Søndagsskoleleder seminar. Denne gang var der, udover nogle søndagsskoleledere også nogle inviterede præster, som selv er søndagsskoleledere. De skal undervise deres med- ledere i det, som de selv er blevet undervist i. Det er noget, som vi vil prøve at styrke yderligere, så præster bliver mere engageret i søndagsskolearbejdet og vil virke som ambassadører for dette arbejde.



Nogle af deltagere var taget hjem inden dette foto blev taget (pga. busforbindelser.)

Lørdag den 23. oktober aften: Forældreseminar i HassanBad.



Præsten ved denne kirke har udgivet en lille børnesangbog på Telugu og holder selv søndagsskole hver søndag eftermiddag.

**Søndag den 23. oktober gudstjeneste i Gudipadu.**



Dagens tekster læses i Biblen før gudstjenesten begynder. Mange børn og voksne har deres Bibel med.



Hver søndags højmesse er en familiegudstjeneste. Da der er mange børn med til gudstjenesten, viser jeg altid nogle tegninger med illustration fra dagens tekst i forbindelse med prædiken.

**Søndag den 23. oktober søndagsskole i Gudipadu på LCH for alle børn i landsbyen.**

Søndagsskole afholdes hver søndag kl. 15.



Også indiske børn elsker at se bibelske tegnefilm



Ved udgangen får børnene, der var i søndagsskole, lidt snolder og en blyant.

Søndag den 23. oktober sammen med LCH børnene.



Jeg havde en del forskelligt legetøj med til børnehjemmet, som børnene kan lege med. Ja også til andre børn i Gudipadu, som kommer på børnehjemmet og leger med de andre børn.

Fra IMs genbrug i Fredericia var der solbriller til alle børnene på LCH og de gjorde stor lykke.



Mandag den 24. oktober: Formiddag og eftermiddag: Guntur (1½ times kørsel fra Gudipadu).

Mandag aften den 24. oktober forældreseminar i Talluru.



Jeg understreger i forældreseminar, at ethvert barn er en Guds gave, som vi som forældre får betroet. Ethvert barn har en fantastisk værdi ikke pga. hvad det kan og ikke kan, men fordi det er skabt af Gud. Som forældre får vi lov til at vandre med barnet et stykke af det livsvej.

Opdragelse er fra afhængighed til selvstændighed, så barnet en dag selv kan tage ansvar for sit liv.

To mål i opdragelsen. 1) Vi ønsker at barnet må blive hos Jesus og vokse i troen og blive bevaret hos ham hele livet. Det er det vigtigste mål.

2) Vi ønsker, at barnet må blive en god samfundsborger og klare sig godt i livet.

“Den største fare i verden er ikke atomvåben, men

et barn, som ikke bliver set.” Moder Theresa.

På kirke væggen hænger de 10 bud på Telugu, som understreger Guds vilje for, hvordan vi skal leve vores liv. Men også viser os, at det kan vi ikke opfylde. Derfor er vi afhængige af evangeliet om Jesus Kristus.





**Tirsdag den 25. oktober formiddag og eftermiddag:** Gik rundt i Gudipadu og mødte forskellige mennesker. Altid nogen, som kommer og ønsker forbøn. Der er mange som ikke har fået de nemmeste kår i denne verden. Men hvor der er glæde og en tillid til Gud.



Børnene fra børnehjemmet går samlet til skole hver morgen og også hjem samlet efter skoletid. Denne dag gik jeg til skolen og var udenfor, da børnene fik fri. De kom løbende hen til mig og råbte: "Hej Dad". Det var helt rørende.



**Tirsdag den 25. oktober aften: Bellam Konda forældreseminar.**

Kærligheden til barnet som den person, det er, er fundamental i forholdet forældre og børn. Præstefruen havde stået det meste af dagen i køkkenet i præsteboligen og forberedt maden, som vi efter forældreseminaret skulle have. Efter hvert forældreseminar var der spisning sammen med præstefamilien.



**Onsdag den 26. oktober i Utukuru.**

Kirken er en ny kirke, som blev bygget for ca. 5 år siden.



**Torsdag den 27. oktober formiddag og eftermiddag:** Arbejde med søndagsskoletekstplan og husbesøg i Gudipadu samt på byggeplads. Fik også lige en tur på byggelederens motorcykel. Det er hårdt arbejde at kaste mursten op til murersvendnen!



**Fredag den 28. oktober formiddag:** Jeg besøgte flere hjem i Gudipadu hvor der var ønske om forbøn.

Jeg prøvede lige at bære mursten. Det er faktisk også ret hårdt! Glad for, at det ikke er mit daglige arbejde!





**Fredag den 28. oktober eftermiddag:** Arbejdet med tekstplan til CSCM søndagsskoler.

**Aften: Forældreseminar I Anathavaram.**



Hvert forældreseminar blev afsluttet med velsignelsen.



**Lørdag den 29. oktober:** Om formiddagen besøg på kirke byggepladsen og om eftermiddagen besøg på skolen, hvor LCH børnene går. Fik en rundvisning med besøg i de enkelte klasser sammen med skoleinspektøren.





Der er ikke så gode faciliteter, som på en dansk folkeskole. Skolegang er hver dag fra kl.9-16 (også lørdag). Og der er masser af lektier med hjem til hver dag. Der er disciplin i klasserne.

### **Søndag den 30. oktober: Gudstjeneste og kirkefrokost i Gudipadu.**

Ved gudstjenesten og kirkefrokosten deltog borgmesteren fra Krosuru med embedsmand og chauffør i gudstjenestefejringen med efterfølgende kirkefrokost. Borgmesteren er borgmester for 14 landsbyer - herunder Gudipadu. Ved gudstjenesten medvirkede udover Benarji og jeg også vicepræsidenten i CSCM. Ved gudstjenesten var der så mange fra landsbyen, at børnene og flere voksne måtte sidde udenfor. Men det var også bedre, for i gudstjenestelokalet på LCH var der meget varmt. Jeg havde prædiken også denne søndag i Gudipadu.



Borgmesteren ankommer.



Prædiken og kirkebøn blev tolket til Telugu af pastor Benarji.



Det er ikke hver dag, at man bliver hædret af en indisk borgmester.

Borgmesterens chauffør var også fotograf. Som det er indisk skik skal man holde en tale efter man er blevet hædret. Det var først ved gudstjenestens begyndelse, at jeg fik at vide, at borgmesteren ville deltage. Efter gudstjenesten skulle der efter borgmesterens ønske tages foto af borgmester og embedsmænd og undertegnede. En borgmester i Indien har en særlig status. Det er vigtigt for CSCMs arbejde, at have nogle gode relationer.

Fra kirkefrokosten. Vi fik ris og kylling.



**Søndag den 30. oktober eftermiddag: Søndagsskole i stammeområdet i Krosuru.**

På vejen til Krosuru var en de ældste med. Vi skulle se hans rismark og her bede om et godt udbytte og om at alt må gå godt.



Søndagsskoles  
shelter i Krosuru er  
ved at falde  
sammen. Men  
med støtte fra  
DFS's Indien -  
indsamling vil der  
blive opført en ny  
og større shelter  
(søndagsskole  
hus).  
Fru Rani er leder  
af søndagsskolen  
og John Richard,  
som er konsulent  
er med-leder.

Hver søndag er der søndagsskole fra kl. 9 -13. Målet er også at lære børnene at læse, så de kan læse Bibelen. Fru Rani som er leder, er uddannet lærer. Projektet for disse børn er meget vigtigt. Herigennem skabes også kontakt til forældrene. Stammefolket har tidligere levet i skovene og mange af dem tilbeder naturguder, sten, slanger m.m. Evangeliet er helt nyt for dem.



**Mandag den 31. oktober: Reformationsdags gudstjeneste i Gudipadu.**

Gudstjenesten begyndte kl. 20:30. Det havde været arbejdsdag og de fleste er landarbejdere og begynder tidligt om morgenen og kommer sent hjem.

Denne gudstjeneste var den sidste opgave jeg havde inden afrejse til Danmark.

Udover at bruge noget af dagen til møde med Benarji og at pakke, var jeg også en tur rundt i landsbyen. Her kan man ikke gå uden at nogen kommer ud og inviterer indenfor. Mange ønsker også forbøn.



Dette var sidste gudstjeneste og samvær med menigheden og med alle de kære på LCH i denne omgang! Det var helt vemodigt, at skulle sige farvel. Herefter kørte vi kl. ca. 23.00 og hele natten til Hyderabad – hvorfra jeg næste morgen, tirsdag den 1. november fløj jeg til London og herfra videre til Billund med ankomst kl. 18:00.



Det har været helt fantastisk igen at være i Indien. Der er så meget, der så forskelligt fra Danmark. To forskellige kulturer med forskellige skikke og traditioner m.m. Og så alligevel er vi fælles om så meget – ja som kristne er vi ét i Kristus. Fælles om synet på Bibelens autoritet. Fælles om bekendelsen. Fælles om afhængigheden af Jesus Kristus. Fælles i tjenesten og nøden for, at både små og store må høre evangeliet og komme tro på Jesus Kristus. Vi er fælles i missionens sag. Vi er fælles i Jesu Kristi kirke. Det er stort – det er fantastisk!

Tænk! At vi får lov til at være i HANS tjeneste. Det er af nåde!

Må lyset skinne i mørket i såvel Danmark som i Indien.

Lad os bede om, at Gud fortsat ved sin Hellige Ånd må åbne hjerter for evangeliet.

**Hjertelig tak for rejsen til DFS.**

NB! Hver søndag bedes der ved gudstjenesten i Gudipadu for Indre Mission, DFS og KH. Også på børnehjemmet bedes der for os i Danmark.

Bredstrup den 5.11. 2016

Bjarne