

## NYT HÆFTE GIVER KONKRET HJÆLP TIL FLYGTNINGEBØRNENE HOS JER

Der har været flygtninge i Danmark i mange år, men emnet er med krigen i Ukraine desværre blevet mere aktuelt end nogensinde før.

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har siden efteråret 2018 arbejdet på et hæfte, der nu er udkommet. Det er et gennemarbejdet materiale til kirker og skoler, klubber, spejdergrupper og andre steder i kirkeligt regi, der gerne vil favne flygtningebørn.

Mange flygtningebørn kommer fra en kristen baggrund, og vi møder dem mere og mere ude i foreningslivet, i skolen og i kirken.

I har nok nogle hos jer, og vil muligvis snart få flere.

Brug hæftet som en konkret vejledning til jeres lokale arbejde blandt flygtningebørn.



## Vil I gerne tage hånd om flygtningebørn, men synes, I mangler ressourcer og gode råd - og vil I måske også gerne have afmystificeret området lidt først?

Flygtningebørn er ofte glade, men potentielt har de en tung bagage og møder en fremmed kultur i Danmark. Hæftet klæder dig på til at møde dem, giver dig idéer til ramme for aktiviteter, baggrundsviden og konkret indsigt om fx traumer og opdragelse, som du kan bruge i praksis.

Hæftet indeholder cases og samtalespørgsmål efter hvert afsnit, så I bliver klædt grundigt på.

## Vi har fået støtte, så vi kan få hæftet langt ud

Blå Kors og Kompas Hotel Aalborg har sponsoreret en del af omkostningerne. Vi kan derfor sende hæftet billigt til jer.



Download eller bestil flere hæfter på [flygtning.soendagsskoler.dk](http://flygtning.soendagsskoler.dk)

dfs  
danmarks folkekirkelige  
søndagsskoler